

2016-03-14

Kära elever, bästa föräldrar

Tre år går fort och detta kommer bli mitt sista rektorsbrev då jag den 15 april går i pension. Det har varit tre fantastiska år i Farsta grundskola där vi tillsammans har åstadkommit mycket.

Man glömmer fort allt som hänt när man är mitt uppe i vardagen men en kort summering tänkte jag ändå ge.

När jag tillträdde var vi en skola med ca 600 elever, idag är vi 840. Skolan växer fort underifrån och vi öppnar varje år nya 6-årsgrupper. Vi har också öppnat Adolf Fredriks musikklasser vilket för mig personligen varit en stor glädje att få ansvaret för. Vi är mycket musikintresserade i min familj och därför blev det extra roligt att få det uppdraget från Utbildningsförvaltningen.

Genomförandet av ombyggnationen av Farsta gymnasium är ett annat uppdrag som går in i sin slutfas med inflyttning hösten 2017 för hela skolan. Alla beslut som byggnadslov mm är klara och upphandling av byggföretag är i full gång. Under sommaren påbörjas den sista etappen i ombyggnationen.

Till hösten kommer vi att vara sex st AF-klasser och en årskurs 4 från Farsta grundskola. Det känns bra att lämna ifrån sig projektet till min efterträdare och veta att allt nu är i hamn.

Under de här tre åren har vi också stadigt förbättrat våra resultat vilket är en stor framgång för skolan. Det är skolans viktigaste uppdrag att se att eleverna får hög kvalitet på undervisningen och når goda resultat.

Vi har gjort en stor satsning på Ipad och har idag i stort sett en Ipad/elev i de yngre åldrarna och till hösten likaså för de äldre eleverna.

Vi är en av de skolor som tagit emot flest flyktingbarn och jag är mycket glad över att se hur väl de tagits emot av eleverna i vår skola. Ett stort beröm till alla elever som visat så stor förståelse och empati för barn som lämnat allt och kommit till ett nytt land som på inget sätt är som det de flytt från.

Jag stannar där för annars skulle det här brevet kunna bli hur långt som helst.

Rekrytering av ny rektor är i full gång men hur det går får andra informera om.

Till er föräldrar vill jag tacka för ett mycket gott samarbete och trevliga kvällsträffar. Skola och hem har ett gemensamt ansvar att se till att det blir så bra som möjligt för eleverna och jag tycker att det är många av er föräldrar som tagit det ansvaret. Jag som rektor har försökt bidra med skolans del.

Med det tackar jag för mig och önskar skolan all lycka i framtiden.

Wolfgang Johansson, rektor Farsta grundskola Adolf Fredriks musikklasser